

DEN FEDE KATS FEST

Goddag søde kat
Jeg spiller ska, det svinger, nyd det i nat

Hey det er mig!

Ja. Ja, det svinger.

Sig til, når du' klar
Lad halen svinge frit så danser vi ska
Giv alt, hvad du har

Så elegant
Yndefuld dansekatt med charme og kant
Ja det er sandt

Du er unik
Du svinger rundt og snurrer ren gymnastik, wauv
Jeg mener: Miau!

Vi' fascinerede af dig
Du danser aller bedst
Svinger til rytmen med mig
Det er den fede kats fest

Ligner en ren connaisseur
Du danser aller bedst
Har du mon prøvet det før?
Det er den fede kats fest

Feste, feste, feste, feste
Nu danser katten ska
Feste, feste, feste, feste
Nu danser katten ska

Feste, feste, feste, feste
Nu danser katten ska
Lov mig du aldrig bliver træt



ROTTENS KLOAKBLUES

Lyt til musikken, og syng sammen med mig.

Hvad er det, der gør
At du er så skræmt?

Jam' - du skal jo svare.

Hvad mener du?

Du skal svare på spørgsmålet i takt med musikken. Jeg prøver igen.

Hvad er det, der gør
At du bli'r så skør?

Muldvarpen som aldrig før

Den lille, blinde muldvarp?

Ja da. Har du hørt om den?

Ja. Min mormor har fortalt om den. Men hun er ikke bange for den.

Nå, ikke? Så er din mormor meget modig.

Ja. Min mormor er fantastisk. Jeg kommer virkelig til at savne hende. Nå, øh, skal vi synge eller græde?

Lad os synge, lad os synge!

Hvad er det, der gør
At du bliver så skør?

Muldvarpen som aldrig før

Kom nu, luk mig ind
Hvad har den på sind'

Den vil have fat i mit skind

Hvad' der galt med dit skind
Er dit skind ikke flot?

Mit skind det', slidt og gråt

Oh yeah! Det her er fedt. Virkelig fedt.

Er du stadig trist?

Lidt. Lige nu - er jeg kun en lille smule trist.

Se selv. Det virker. Skal vi fortsætte?

Oh yeah!

Nu' jeg ik' så trist
Jeg har fundet min gnist
Jeg ser et nyt perspektiv

Åh jeg drømmer mig væk
Til en sky af gode minder
og gode tider, i mit liv Oh yeah

Sådan skal det lyde, du har forstået det.

Skal vi ikke fortsætte vores lille leg? Og skiftes til at spørge og svare.

Oh yeah! Call and answer, baby mouse! Call and answer, baby!

Hvad var dog så farligt?

Hvad tænkte jeg på?
Alting er så dejligt her

Du skete min ven
Vi synger i kor
Synger vores pinsler bort

Oh yeah!

Nu er livet ik' så hårdt
Nu er livet ik' så trist
Vor venskabs magi

Ja vor venskabs magi
Sætter os fri



KANINENS (HIP)HOP

Din rytme er en ven
Der byder op til dans
Glæden strømmer ind
Så syng, jeg ved du kan

Ah, hvad sker der nu
Ah, Se mig smil'
Jeg hopper ud af busken jeg kan undvig' hver en pil

De sigter uden at ramme
Jeg taler ud'n at stamme
Se mig nu jeg bryder ud i sang med det samme

De jager mig som gale
De vil spise mig
Jeg har dem lige i halen det' en farlig leg

De ser mig som et bytte en opskrift i ders' bog
Jeg havner på et fad, hvis ik' jeg løber og er klog

For dem er jeg en vare i et køleskab
En bid på gafflen der skal ned i deres gab

En tur i gryden, mens de skåler i en øl
Jeg ligger der og bobler mens de pudser deres sølv

En time i en ovn, så osten gratineres
Lidt fløde og lidt salt og så kan der serveres

De jager mig som gale
De vil spise mig
Jeg har dem lige i halen det' en farlig leg

De fineste oliven
Vin i store glas
En aperitif før maden
Kan du finde plads?

De krydrer mig med peber
Og drysser med kakao
Der er så mange retter
Som de gern' vil lave

Kanin i gelatine
Ja det sku' være sagen
Lidt oregano på
Det fremhæver smagen

Jeg kalder ham for morder
De kalder ham for kok
Et liv i evig frygt
Nu har jeg fået nok

De jager mig som gale
De vil spise mig
Jeg har dem lige i halen det' en farlig leg

Men jeg er ikke bange for dem lille ven

De skyder jo som blinde, trætte, gamle mænd
I skyder jo som blinde, trætte, gamle mænd



EGERNETS SKATTEJAGTS-SCAT

Dine ting er væk igen
væk endnu en dag
Du er for bekymret ven
Du bør slappe af

Sving med mig så glemmer du
Alt, der tynger dig
Munden vender opad nu
Så bar' dans med mig

Så giv nu slip, bar
Lad foden vip' og
så finder rytmen ind til dig
så finder rytmen ind, ind til dig
jaa

Så glem det ik, husk
Det råd du fik, og
så ved jeg du er godt på vej

Svaret er inde i dig, du er godt på vej

Uh! Ja, tak! Det' fedt, ja. Åh, ja, nu kan jeg huske det.

Du har bjerge at bestig
livet driller dig
Men bag skyen kan jeg se
At der er sol på vej

Er hukommelsen helt gal
Så tag og sving med din hal'
Ingen grund til stress og jag
Du tænker klart i dag

Værsgo, din tur.

Så giv nu slip, bar
Lad foden vip' og
Så slipper rytmen tanken fri
Rytmen vil slippe den fri, tanken fri
Jaaa

Så glem det ik, husk
Det råd du fik, lad
den gode rytme lede dig

Rytmen den svinger, gør dig glad
Rytmen den svinger, gør dig glad
Rytmen den svinger, gør dig glad
Den sætter dig fri



RÆVENS BALLADE

Den store skov er livet selv
Hvor alting bare går sin gang
Du finder lykken med lidt held
Blandt fuglekvidderens sjælesang

Et lille lys i nattens skær
Men du er stor som solen selv

Hm ... Det rimer ikke.

Men du er stor som solen

Det rimer jo heller ikke.

Men du er alting der

Smukke ræv, nu skal jeg hjælpe dig med at rime.

Et lille lys i nattens skær
Der leder dig på rette vej
Når du er væk, ta'r den dig nær
Og giver dig alt, du ønsker dig

Så lad hver dag, vær' fyldt med sang
Og glem i morgen nok engang

Så lad hver dag, vær' fyldt med sang
Og glem i morgen nok engang

Et lille lys i nattens skær
Der leder dig på rette vej
Naturen er vor moder her
Hun passer godt på dig og mig

Lad livet gi' dig sommerdage
Og nyd hvert skridt det lader dig tage
Du ved, ikke hvor mange, der er tilbage
Så opsøg alt, hvad du vil ha'

Så lad hver dag, vær' fyldt med sang
Og glem i morgen nok engang
Ja lad hver dag, vær' fyldt med sang
Og glem i morgen nok engang

Glem alt om, hvad din skæbne er
Lad livet lede dig på vej

Og nyd, hvert smil det giver dig
Din lykke den, er nu og her



Så lad hver dag, vær' fyldt med sang
Og glem i morgen nok engang
Ja lad hver dag, vær' fyldt med sang
Og glem i morgen nok engang

RÆVENS HYMNE

Livet giver dig forårsdage'
Du har kun dem, du har tilbage
Nyd hvert sekund, det alt jeg ved
Gå ud og find din evighed

Så lad hver dag, vær' fyldt med sang
Og glem i morgen nok engang
Lev bare livet, følg din trang
glem i morgen nok engang



ULVENS BOOGIE-WOOGIE

Hvad er det, du?

Ulven den kommer vi løber vors' vej
Ja alle små børn de er bange for dig
Den store stygge ulv er
Vogter af bro-en her

Hell yeah!

Jamen, du har jo rytmesans.

Du holder et øje på alt, hvad der sker
Helt mutters alene så vogter du her
Er denne boogie woogie
Meningen med dit liv?

Meningen? Hvad er det, du synger for mig? Hvad mener du? Hvor gemmer du dig? Åh! Endelig.
Men, hvor skal du nu hen? Vent! Hey!

Jeg lever et liv, der er forudbestemt
Men livet som ulv, har ik' altid vært' nemt
Den store stygge ulv er
Vogter af bro-en her

Hvor blev hun af?

Jeg' hurtig som lynet
tænder skarp' som en kniv'
Men dette har gi'et mig et nyt perspektiv
Er denne boogie woogie
Meningen med mit liv?

Javist, javist, javist
Jeg har syndet en del
Været med på det hel'

Undskyld

Jeg drømmer bare - om kærlighed
Jeg drømmer bare om at høre til et sted

Et sted her i skoven både' med børn og med viv
Vi leger i timer: tænk, hvad livet ku' blive'
Er denne boogie woogie
Meningen med mit liv?

Åh ingen tvivl
Denne boogie woogie
Er meningen med dit liv

Hey! Er denne boogie woogie
Meningen med mit liv?

Og midt i al boogie-woogien - hvad er så meningen - med dit liv?



RÆVENS BALLADE (sunget af Yuku)

Den store skov er livet selv
Hvor alting bare går sin gang
Du finder lykken med lidt held
Blandt fuglekviderens sjælesang

Så lad hver dag, vær' fyldt med sang
Og glem i morgen nok engang

Ja lad hver dag, vær' fyldt med sang
Og glem i morgen nok engang
Et lille lys i nattens skær

Der leder dig på rette vej
Når du er væk, tager den dig nær
Og giver dig alt, du ønsker dig

Så lad hver dag, vær' fyldt med sang
Og glem i morgen nok engang

Ja lad hver dag, vær' fyldt med sang
Og glem i morgen nok engang

Lad livet gi' dig sommerdage
Og nyd hvert skridt det la'r dig tage
Du ved, ikke hvor mange, der er tilbage
Så opsøg alt, hvad du vil ha'

Så lad hver dag, vær' fyldt med sang
Og glem i morgen nok engang
Ja lad hver dag, vær' fyldt med sang
Og glem i morgen nok engang

Livet giver dig forårsdage'
Du har kun dem, du har tilbage
Nyd hvert sekund, det alt jeg ved
Gå ud og find din evighed

Så lad hver dag, vær' fyldt med sang
Og glem i morgen nok engang
Ja lad hver dag, vær' fyldt med sang
Og glem i morgen nok engang

Youhou !

Jaah! Og skub!

La la la la...

Kan I lide at løse gåder?

Ja!

Det kræver kun et ja eller nej for at skille dem ad og begynde fortællingen. Hvem er de? I kan finde svaret bag lukkede øjne.

Så lad hver dag, vær' fyldt med sang
Og glem i morgen nok engang
Ja lad hver dag, vær' fyldt med sang
Og glem i morgen nok engang

La la la la...

Så lad hver dag, vær' fyldt med sang
Og glem i morgen nok engang
Ja lad hver dag, vær' fyldt med sang
Og glem i morgen nok engang

